

„De eerste keer“ in Halberstadt- Poort naar de Harz

Halberstadt – al rond 804 tot bisschopsstad benoemd – was het belangrijkste religieuze centrum van de Harz en het voorland. Karel de Grote, Ottonen, Staufer en Welfen hebben hier hun sporen achtergelaten.

Gaat u op ontdekkingsreis door de oude domstad, beleeft u de kunst en cultuur van dichtbij.



Inclusief:

2 overnachtingen/ontbijt

Informatiemap

Rondleiding door de Dom en de Domschat

Stadswandeling

Rondleiding door de Romaanse Liebfrauenkirche

Bezoek aan het “Städtische Museum” – stedelijk museum

Koffie met gebak in de manufactuur “Kaffeerösterei Löper”

Boekbaar: hele jaar

Prijs per persoon	o.b.v. 2-persoonskamer	Toeslag 1-persoonskamer
Hotel	99,00 €	30,00 €
4-sterren-hotel	129,00 €	32,00 €

Boekbaar via:

Halberstadt Information

Hinter dem Rathaus 6

38820 Halberstadt

Tel: 0049 (0)3941-551815

Fax 0049 (0)3941-551089

halberstadt-info@halberstadt.de